

1. Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
Zijn trouw nabij.
Ja, Hij de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

2. Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan,
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

zijn

3. Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan,
waar mij de dood zal drijven-
als God mij leidt,
kan ik de tijd,
van duisternis verdragen:
ik zal Zijn licht zien dagen.