

Lied 718 God, die leven hebt gegeven

1 God, die leven hebt gegeven

in der aarde schoot,

alle vrucht der velden, moeten we U vergelden,

dank voor 't daag'lijks brood.

2. Niet voor schuren, die niet duren,

gaaft Gij vruchtbaarheid,

maar opdat op aarde, in uw goede gaarde,

niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken, ach, wij blijken

hard en onverstoord.

Open onze oren, Heer, opdat wij horen

't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven, dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden, 't woord van uw genade

opgaan, sterk en vrij.

Liedboek voor de Kerken 1973