

1. Hoe helder staat de morgenster
en straalt mij tegen van zover,
de luister van mijn leven,
Kom tot mij, zoon van David, kom,
mijn Koning en mijn Bruidegom,
mijn hart wil ik U geven.

Lieflijk,
vriend'lijk ,
schoon en heerlijk,
zo begeerlijk,
mild in 't geven,
stralend, vorstelijk verheven

3. Gij schittert als een edelsteen,
mijn hart is vol van U alleen,
Uw liefde doet mij leven.
Hoe groei ik in Uw lichte schijn,
hoe bloei ik op, daar ik mag zijn,
een rank met U verweven.

Aan U,
blijft nu,
heel mijn leven
weggegeven,
om te_ontvangen
U, mijn liefde, mijn verlangen.

6. Laat al het vrolijke geluid
van stemmen, van viool en fluit,
ter zijner ere klinken.
Hij staat voor altijd aan mijn zij.
Mijn schone liefste is van mij,
in hem wil ik verzinken.

Laat ons
samen
spelen, zingen,
dansen, springen
voor den Here,
die de Koning is der ere.