

Teksten ter overweging voor de zondag van Palmpasen
28 maart 2021

Welkom aan u, zuster, broeder. Deze 'dienst op papier' is vanwege het coronavirus een alternatief voor de dienst op zondagmorgen. We kunnen elkaar niet ontmoeten in de Vermaning, maar blijven met elkaar verbonden.

Enkele opmerkingen vooraf:

- De huisdiensten blijken bij navraag wel in een behoefte te voorzien. De liturgie is hierbij verkort en daarmee aangepast.
- Overweeg om deze dienst op het gewone tijdstip te houden op de zondagmorgen of een ander moment om de eenheid rond dezelfde teksten te ervaren.
- U kunt van tevoren één (of twee) cd ('s) met (religieuze) muziek kiezen, één om mee te beginnen en één om aan het slot mee te eindigen.
- U kunt een kaars met lucifers klaarzetten en desgewenst enkele waxinelichtjes om aan te steken voor mensen naar wie uw gedachten speciaal uitgaan.
- U kunt de teksten hardop lezen of in stilte overdenken. Wanneer u met u tweeën bent, kunt u de teksten om en om lezen. De liederen kunt u uiteraard ook zingen.
- Na afloop is er de gebruikelijke collecte, voor de bestemming zie de laatste bladzijde. U kunt een bedrag overmaken naar het genoemde rekeningnummer.
- Op de laatste bladzijde is pastoraal nieuws te vinden en enkele mededelingen.
- Reacties zijn welkom, via mail: jolandavalk7@gmail.com of telefonisch 06 10687346

Een goede dienst toegewenst
Jolanda Valk
pastor Doopsgezinde Gemeente Buitenpost

Muziek

Ontsteken van de kaars
Licht in het donker, vlam van de hoop.
Licht in de wereld, licht in de tijd.
Licht dat ziende maakt, dat ons doet bestaan
dichter bij elkaar en het hart verwarmt.

Een moment van stilte
Om de verbondenheid met elkaar en de Eeuwige te gedenken.
Dat er rust mag zijn in onze geest en stilte in ons hart
opdat wij op adem kunnen komen,
ons toewenden naar de binnenkant van ons bestaan
en ons toevertrouwen aan de Eeuwige, Bron van alle leven.

Lezing: Johannes 12: 12-17 en 24-25 [Vertaling M. van der Zeyde]
De dag daarop ging bij de menigte die daar was voor het feest een gerucht rond dat Jezus in aantocht was, op weg naar Jeruzalem, en zij braken de palmtakken van de bomen en togen Hem tegemoet, onder geroep van:
Hosanna, gezegend die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.
Jezus middelerwijl trof ergens een ezeltje aan en zette zich daarop; zoals er geschreven staat:
Wees niet bevreesd, dochter van Sion. Zie, uw koning komt nader, één die rijdt op het jong van een ezel.
Dit begrepen zijn leerlingen eerst nog niet, maar toen Jezus verheerlijkt was, toen kwam het hun te binnen dat dit met het oog op Hem was geschreven, en dat men Hem zó had begroet.

Voorwaar ik zeg jullie: Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij op zichzelf. Maar wanneer hij sterft, brengt hij een rijke oogst voort. Wie aan zijn leven hangt, die verspeelt het, maar wie in deze wereld zijn leven gering acht, die zal het behouden tot in het eeuwige leven.

Lied om te zingen of te lezen: Uw voetstap (m. Liedboek 556; t. A. Bronswijk): 1, 2



1 Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door.
Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden.
U wilt aanwezig zijn in onze steden
en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor.

2 U kiest voor eenvoud tegen overdaad.
Een ezel is het teken van uw vrede.
Geen macht, maar liefde gaat er met U mede.
Een ander lied klinkt nu in onze straat.

Overdenking

Het verhaal van Palmpasen lezen als een verhaal dat rechtstreeks betrekking heeft op ons leven, alsof het hier en nu gebeurt. Dat is nog niet zo eenvoudig, want de gebeurtenis staat ver af van onze belevingswereld. Wie staat er nog aan de kant van de weg met een palmtak om de koning die een overwinning op de vijand heeft behaald eer toe te zwaaien? De symboliek van dit gebaar spreekt echter wel tot de verbeelding. Het is de roep om vrijheid en die klinkt nog altijd in velerlei toonaarden. Bevrijding van overheersende machten, van opgelegde regels, van ongelijke behandeling, van onrechtvaardige verdeling. Het verlangen naar bestaansruimte is groot. Het appèl om opheffing van situaties, waarin mensen worden vernederd en achtergesteld om huidskleur, gender, geloof, geaardheid of klasse mag niet verstommen. Door het rumoer om dit doel te bereiken is de stem van de 'man op de ezel' minder goed hoorbaar, maar zijn intocht is geen voltooid verleden tijd en wat hij te zeggen had al helemaal niet.

Om te verstaan wat hij ons wil leren, hebben wij nodig, dat we de ogen en oren van ons hart openzetten. Want daar, in ons hart, begint het visioen van een wereld waar alles anders is. In het hart ligt de voedingsbodem voor de innerlijke vrede, die belangeloos, kwetsbaar en dienstbaar is. Uiterlijke vrede – einde oorlog, einde onderdrukking – ontspruit aan de innerlijke bron. We krijgen in deze bijzondere periode, waarin veel niet kan, ruimte en tijd aangereikt om erover na te denken hoe dat proces zich in ons voltrekt. Om het in Bijbelse taal te zeggen: hoe geef ik vorm en inhoud aan het Koninkrijk van God?

Het antwoord kan eenvoudig zijn en tegelijkertijd een flinke opgave. Je moet je namelijk beschikbaar stellen, er willen zijn voor de ander. Dat doen we al vaak, want we willen graag iets voor elkaar betekenen. De unieke persoon in de ander zien en erkennen helpt haar of hem om vrij te worden. 'Wij kunnen aan elkaar bevrijding bewerken door onbaatzuchtigheid', is een mooie omschrijving van een beschikbare levenshouding. Er zijn voor de ander wordt echter ook van ons gevraagd op momenten die wij zelf niet uitzoeken. Er doen zich situaties voor in het leven waarin jij iets moet doen. Je kunt de verantwoordelijkheid niet op een ander afschuiven. Het zijn deze situaties, waarin de woorden van Jezus resoneren. Radicale woorden zijn het, ze bieden weinig zekerheid.

Misschien kunnen wij deze en veel andere woorden van Jezus pas werkelijk verstaan als wij ons verbonden hebben met de innerlijke vrede. Beschikbaarheid gevoed door deze vrede krijgt dan een andere betekenis. Je wordt er een nederig mens van. In deze eigenschap klinkt vaak een negatieve klank door die beelden oproept van onaanzienlijkheid en minderwaardigheid. Oorspronkelijk is nederigheid een deugd. Het heeft niets te maken met gebrek aan zelfvertrouwen. Wie nederig kan zijn, vindt vaak een uitweg uit een neerwaartse spiraal. De nederige mens richt zich op de ander, niet vanuit een kleinerend, maar vanuit een realistisch zelfbeeld. Hij weet dat dit een groeiproces is, streeft daarin niet naar de volmaaktheid, maar naar oprechte dienstbaarheid.

Hoe zich dat uit in het concrete bestaan, dat is voor ieder anders. Er zijn vele mogelijkheden om beschikbaar te zijn. De man op de ezel geeft een richting aan. Geen macht, maar liefde gaat er met hem mee. Meer dan woorden en beelden krijgt deze liefde een gezicht tussen mensen.

Overdenking in stilte

Lied om te zingen of te lezen: Uw voetstap (m. Liedboek 556; t. A. Bronswijk): 3, 4



3 Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn.
Om open oor te krijgen voor wat heden
onder de mensenkind'ren wordt geleden
aan onrecht en aan onverdiende pijn.

4 Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en
Gebet

U, om mensen bewogen,
beweeg ons naar elkaar
en doe ons leven in de cirkel van uw liefde:
Die wereldwijde kring waar een plek is voor iedereen.
Wij worden stil om opmerkzaam te worden voor wat medemensen nodig hebben,
waarnaar zij verlangen, waarop zij hopen.

.....
Trek ons diep in het spoor van uw liefde
en maak ons beschikbaar
meer dan wij uit onszelf vermogen.

.....
Ga met ons een weg van vrede,
neem ons bij de hand,
dat wij ons gezegend weten,
naar een toekomst: goed nieuw land.

De kaars wordt gedoofd

Muziek

Goede woorden hebben een krachtige werking. De diepgang ervan kan sterker worden als je ze gedurende een aantal dagen met je laat meereizen. U krijgt de volgende woorden aangereikt voor de komende week op weg naar Pasen. Ik wens u toe dat u mag ervaren dat deze week goed zal zijn.

Handenvol licht
Hoe donker ook
de nacht
die ons bevangt,
toch komt de morgen
met handenvol licht,
om te bevrijden
en te verwarmen.

Kris Gelaude

Pastoraal

BIJVOORBEELD Zuster/broeder NN is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en herstelt thuis.

BIJVOORBEELD Wij zijn blij met de geboorte van NN ...

BIJVOORBEELD Bel en mail elkaar, stuur een kaartje, en bid om genezing en gezondheid voor broeders en zusters, en voor vele anderen om ons heen en veraf, voor werkers in de zorg, de vele vrijwilligers en voor de overheid. Waar het kan bied je diensten aan voor hen die meer aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld boodschappen halen.

Mededelingen

Voor 1 april, Witte Donderdag en 2 april, Goede Vrijdag wordt de liturgie verzorgd door Pieter Post, voorganger Doopsgezinde gemeente Heerenveen en Tjalleberd

BIJVOORBEELD Alle diensten en bijeenkomsten zijn opgeschort voor onbepaalde tijd. Onze gemeente volgt de landelijke richtlijnen aangaande de volksgezondheid.

BIJVOORBEELD Er zijn ook leden en vrienden die geen email hebben. Gelieve deze huisdienst bij hen te bezorgen, of af te spreken dat het wordt opgehaald.

BIJVOORBEELD De collecte is vandaag bestemd voor:

BIJVOORBEELD Uitvaarten mogen in beperkte kring worden gehouden. Wij zullen iedereen op de hoogte brengen wanneer er een sterfgeval is. U wordt dan uitgenodigd om thuis op het tijdstip van de uitvaart een kaars aan te steken en daarbij de naam van de overledene uit te spreken; stil te worden; lied 961 te lezen of te zingen (zie hieronder), en het Onze Vader te bidden.

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.